

## Säsongen 1953/1954:

### En av många spännande klubbar

När Göteborgs Ishockeyförbund skulle summera sina 15 första år skrev, troligen, Kurt Johansson om föreståndaren Rune Oscarsson och hans många 14-17 års grabbar vid Källtorps ungdomsgård.

På ett år hade de nämligen byggt en ypperlig ishockeyrink vid Källtorp. Killarna hade arbetat, tiggat och kämpat för denna bana. Kort sagt hade de gjort ett enastående arbete och GIFs skribent siade om att detta skulle bli en stomme i *"Göteborgs bästa ishockeylag vid 25-årsjubileet 1957"*. Även om man kanske inte blev bäst, så fick man i alla fall organiserat ihop en förening – Idrottsklubben Pucken som spelade i blå tröjor och röda byxor. Jo då, Rune Oscarsson var lagledare.

## Säsongen 1953/1954:

### Skolishockeyn – en succé

Den första och efterlängtrade skolturneringen blev en succé. Sexton skollag deltog, uppdelade i två klasser. Finalen för klass 1 spelades mellan GTI och Kungälv's gymnasium, där GTI segrade med 6-1.

Staden Kungälv fick dock sin revansch i klass 2, där Kungälv i finalen besegrade Majorna.

## Säsongen 1953/1954:

### En isbana vid Stora Katrinelund

Inför säsongen 1953/1954 fick Göteborgsdistriktet sin sjunde bana. Det var Gårda BK och Stora Katrinelunds ungdomsgård som i kompanjonskap och med hårt arbete förverkligat drömmen om en isbana i omedelbar närhet till ungdomsgården.

I Göteborgs Ishockeyförbunds Spelårskalender för säsongen 1953/1954 hittar vi ett stort antal sidor med bra tips för spelarna. De flesta råden är gångbara än i våra dagar och ett av dessa är bra att sprida – om än i diverse omskrivningar – till alla ungdomar som håller på med idrott. Det handlar om målvaktstipset nummer 12:

*"Jag tar allt hädanefter!" Ingen målvakt kan stoppa alla skott, men när du har släppt in ett mål, så intala dig själv att därefter "tar jag allt". Var iskall, lugn och modig och träna hårt, så blir du en god "puckmotare".*

### Säsongen 1953/1954:

#### Idrotten behöver allt stöd den kan få

Göteborgs Ishockeyförbunds spelårskalender brukade vara ett utmärkt annonsorgan för allehanda näringsidkare. Det var kanske inte alltid marknadsundersökningar och djupblodade medieanalyser som låg till grund för varje satsad annonskrona – det handlade nog mest om stöd och upparbetade kontakter.

Nog är det en brokig samling annonsörer som exempelvis har sina reklamrutor på uppslag för Reservklass II i 1953/1954 års kalender;

Överås Damfrisering, Frukt & Konfektyraffären på Råstensgatan, Sara Lundströms Fiskaffär, Fruktkiosken på Mölndalsvägen, Cigarraffären på Landsvägsgatan, Lundby Stenhuggeri samt "betald annonsplats".

### Säsongen 1953/1954:

#### Spelarmärket "Stora Grabbar"

Göteborgs Ishockeyförbund införde ett spelarmärke för de spelare som spelat minst tio matcher i stadslaget. Först att få denna utmärkelse var Jerker Nilsson Dixhov som spelade 12 matcher för stadslaget under åren 1940-1953. Sedan följde Per Olof Larsson, Åke Schön, Rolf Ek, Bertil Andersson, Hasse Erixon, Gunnar Carlstrand, Bertil Nordström samt Stig Löfqvist.

### Den 5 maj 1954:

#### Delsjöbäcken gav namnet

BK Bäckén finns med i uppräknningen ovan när det gäller nya klubbar 1954. Klubbens namn är hämtat från Delsjöbäcken. Det var i Örgryte som det hela började med att några grabbar spelade ishockey på vintern och fotboll på sommaren. Så såg det ofta ut runt om i hela Göteborg – oorganiserad spontanidrott i närområdet. Den 5 maj 1954 togs dock ytterligare ett steg när BK Bäckén blev registrerat hos Riksidrottsförbundet.