

Säsongen 1954/1955:

Gais – ny medlem i Göteborgsdistriktet

Antalet föreningar i Göteborgs Ishockeyförbund växlar oftast år från år. I bland startar en ny förening, medan kanske en annan upphör några år senare. Det händer, eller rättare skrivet det hände, att gamla ärorika klubbar tog upp ishockey på programmet.

Goda exempel på detta kan vi notera denna säsong, då distriktet fick flera nya medlemmar, exempelvis Birka, Gais, IK Iceing, IK Minor, Slottsskogens Idrottsklubb, IF Stendy, IF Warta, Utby Hockey Klubb, IK Zenith, BK Bäckén, Svenska Motor Klubben Göta Lejon samt skolföreningarna Hvitfeldtska, Majorna samt Tekniska Gymnasiet.

Säsongen 1954/1955:

Göteborgsdistriktet presenterar ny förbundsdräkt

Göteborgs Ishockeyförbund hade inför säsongen tagit fram en riktigt snygg förbundsdräkt. Det var förbundsledamoten Tage Sahlberg som samlat ihop alla idéer och tankar och den nya dräkten bestod nu av en vit tröja med stadsvapen och brett, blått bröstband och ett mindre, nedre blått band. Byxorna var blå med vita revärer och damaskerna var vita med blå tvärband.

Säsongen 1954/1955:

Pojklagsserier introducerades

När Göteborgs Ishockeyförbund introducerade pojklagsserierna säsongen 1954/1955 blev det succé direkt. Drygt tjugotalet lag anmälde sig till seriespelet och dessa lag indelades i två klasser – pojkar födda 1938-1939 respektive pojkar födda 1940 och senare.

Ja, egentligen var det betydligt fler lag som ville vara med, men dessa lag var inte tillhörande till klubbar som var anslutna till Svenska Ishockeyförbundet. Denna typ av lag fick istället chansen till spännande ishockeymatcher via GP Pucken.

Seriematcherna spelades huvudsakligen på lördagseftermiddagar och söndagsförmiddagar. Följande slutsegrare korades; Pojklagsklass A: Kungälv IK samt Pojklagsklass B: Gais.

Den 8 december 1954:

Ullevi konstfrusna isbana invigs

Ullevi konstfrusna isbana invigs, den andra av sitt slag i Sverige. Fyra år senare fanns 31 banor över hela landet, med Ystad som sydligaste utpost.

I invigningsprogrammet ingick bland annat en match mellan Tre Kronor och Nottingham Panthers. Tre Kronor vann med 6-5 inför en rekordpublik på 4.337 åskådare. Sven Tumba Johansson talade om "världens bästa is". Isbanan skulle ha invigts den 3 december, men evenemanget fick uppskjutas på grund av allt regnande.

Noterbart är att det redan i slutet på 1940-talet fanns planer på att bygga en inomhusarena i Göteborg och Scandinaviums kommande arkitekt ritade Valhalla Inomhusarena som dock aldrig förverkligades på grund av finansiella diskussioner. Man pratade om ett ispalats rymmande 10.000 åskådare.

Nu var Göteborgs Ishockeyförbund glada ändå och de delade ut det första förtjänsttecknet i guld till Bertil Rönneberg samt förtjänsten i silver till Torsten Henrikson och Harry Hjärne, fastighetsdirektör Frans Persson samt idrottsplatsstyrelsens ordförande John Gustavsson. Dessa fyra fick även Svenska Ishockeyförbundets silvermedalj.

Ullevi konstisbana, vid Gamla Ullevi, revolutionerade på kort tid Göteborgsishockeyn. Antalet klubbar var vid 15-årsjubileet 1952 14 stycken och inför 20-årsjubileet 48 – klubbantalet hade alltså mer än tredubblats på fem år.

Den 17 december 1954:

Första allsvenska matchen i Göteborg

I propagandasyfte spelade den 17 december 1954 två stockholmslag sin allsvenska match på Gamla Ullevi isbana i Göteborg. Det var AIK mot Göta, där det sistnämnda laget drog det längsta strået.

Den 15-16 januari 1955:

De första landskamperna i Göteborg

De första landskamperna som Göteborgs Ishockeyförbund fått arrangera spelades den 15 respektive 16 januari 1955 på Ullevi. Sverige vann båda drabbningarna mot Tyskland med 6-2. Den första matchen lockade 4.436, medan den andra landskampen drog hela 5.028 åskådare – nytt publikrekord. Totalt samlade alltså dessa matcher 9.464 åskådare som ville se ishockey.

Bland de svenska landslagsspelarna kan nämnas Surahammarbacken Ronald Pettersson samt Bofors duktige forward Lars Erik Lundvall.

En garvad allsvensk fotbollsspelare deklarerade efteråt: *"Jag är van vid att lugnt och kallt kunna sitta på läktaren och analysera ett aldrig så bra spel men denna gång kom jag på mig med att stå upp i bänkarna och skrika av begeistring – det var fantastiskt!"*

Året 1955: GP Pucken

Idén om GP Pucken tillskrivs en legendarisk ishockeyledare, Kurt-Arne "Karne" Johansson. Han var ironiskt nog medarbetare på GP:s konkurrent Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, men också mångårig sekreterare inom Göteborgs Ishockeyförbund. Idén fick han hösten 1954, men han tyckte kanske att den egna tidningen var för liten för en så stor turnering. Han fick då styrelsens uppdrag att förhandla med GP, vilket gjordes på ett möte med sportchefen Lennart Crusner och medarbetaren Erik Nyberg. Självfallet hade även förbundets serieadministratör Malte Larsson ett och annan finger med i genomförandet.

Som en kuriositet kan nämnas att Lennart Crusners son, Thomas Crusner, under en lång period varit en av GP:s kontaktpersoner med Göteborgs Ishockeyförbund beträffande just GP Pucken.

Den första upplagan av GP Pucken för kvarterslag var en succé redan från början. Den genomfördes i januari månad 1955 och enligt uppgift deltog 153 lag. Det har förekommit skilda uppgifter om antalet lag – olika källor anger olika siffror för antalet lag respektive år – varför vi reserverar oss för siffrorna - men oavsett vilken siffra som är korrekt så var det imponerande. Tänk cirka 1.500 grabbar som spelade ishockey i en härlig turnering där fantasin beträffande lagnamnen var imponerande; Atomic Ragtime Bombers, the Jumbo Kids från Kungsbacka, Blåmärkena, Black Panthers, The Flying Dutchman från Lindome samt The Red Fighters är några exempel på de unga hockeyspelarnas kreativitet beträffande namngivningen.

Finalerna spelades inför hela 1.353 åskådare. Kungälv IK segrade i klass A, medan Sågdalens SK blev mästare i klass B.

Året efter fortsatte succén – siffrorna hade nu höjts till runt 200 deltagande lag och antalet spelare summerades till cirka 2.200 ungdomar. Då vann Fellows A-klassen och Mölnlycke IF den yngre klassen.

Det tredje året var över 220 lag anmälda, men så kom då den lynniga göteborgsvintern och turneringen kunde inte genomföras.

Intresset höll dock i sig och nya rekord kom att sättas i framtiden. Året 1962 var ett toppår när det gällde antalet lag – mer om detta senare.

Vid sidan om GP Pucken arrangerade Göteborgs Ishockeyförbund, tillsammans med Göteborgs Tidningen, även den så kallade skolcupen, uppdelad i fyra klasser. Denna cup spelades nu för andra säsongen i rad följande skolor blev mästare; Klass A: Handels, Klass B: Tekniska Gymnasiet, Klass C: Samskolan samt Klass D: Vasa läroverk.

Ungdomshockey hade verkligen dragningskraft och stora utbildningsinsatser gjordes. I en vecka under november månad 1954 var djurgårdaren och landslagsmannen Hasse Tvilling verksam som instruktör för ungdomar, bland annat på Ullevi. Detta var ett samarbete mellan Göteborgs Ishockeyförbund och Tvillings ordinarie arbetsgivare, Folksam.

En annan satsning var de tio dagar i januari 1955 som Lok-Kalle Johansson från Leksand tränade göteborgsklubbar, med särskild inriktning på ungdomar. Lok-Kalle lyfte speciellt fram intresset i Kungälv, det största han någonsin sett under hela sin ishockeytid.

Året 1955:

Udda priser till bästa klubb

De har genom åren funnits ett stort antal priser och utmärkelser. En del har varit av relativt traditionell karaktär, medan andra torde räknas som mera udda. Till den senare kategorin torde priset till bästa förening 1955 kunna sorteras in. Det handlade om två originella priser, en rysk ishockeyklubb med det årets ryska världsmästares namnteckningar, och en kanadensisk klubb försedd med namnteckningar av de kanadensiska spelare, som blev tvåa i VM. Klubbarna tillföll Fellows och Kungälvs som bäste senior- respektive juniorklubb.

Den 3 december 1955:

Kållerred tillsätter en ishockeysektion

Den 9 december 1938 bildades Kållereds bandyklubb som redan den 3 mars 1939 ändrade namnet till sitt nuvarande namn, Kållereds Sportklubb.

Den 7 februari 1947 väcktes ett förslag om att uppta ishockey på programmet, men det var först på årsmötet den 3 december 1955 som man beslutade att tillsätta en ishockeysektion.

Kort därefter, den 5 februari 1956, deltar KSK för första gången i GP Pucken.