

Säsongen 1957/1958:

Ordföranden hoppas på fler konstfrusna banor

Inför säsongen 1957/1958 uppmanas Göteborgs Ishockeyförbunds ordförande Arne Bladh att sja om framtiden. Han drömmer om en konstfrusen isbana i varje väderstreck, förutom den centrala och stora banan som redan finns på Ullevi. Han tror att detta skulle kunna utveckla ishockeyn till att bli den näst största idrotten i Göteborg, efter fotbollen, samt att Göteborg om cirka 15 år då skulle kunna ha tre allsvenska lag, ett tiotal division II-lag samt 15-20 lag i division III. Banorna har vi, men det fattas nog lite i serierepresentationen.

Säsongen 1957/1958:

Nya klubbar i familjen

Nya namn i medlemskartoteket var exempelvis BK Atos, Bagaregårdens IK, Elof Hanssons IF, Ferd. Lundqvists IF, Finngösa IK, Furås BoIF, Färjenäs IF, Hedens BK, Kortedala IF, Kungsladugårds BK, IF Kville, Mossebergs IF, Olofstorps SK, Red Tigers, Runa IK, Södra Guldhedens IF, IF Torbjörn, Utbynäs SK samt IK Viken.

Ferd. Lundqvist IF var ett duktigt lag som överlägset och obesekrat vann klass III, före exempelvis BK Bäckén. I Ferd. Lundqvist IF fanns bland annat flera välkända namn från IFK Göteborg i fotboll, så som Allan Johansson, Sven Appelgren, Lennart "Knubben" Andersson samt Nils "Tidan" Johansson.

När vi ändå nämner seriesegrare så kan vi berätta att Bagaregårdens IK obesegrade vann klass II, medan Hisingen hamnade på tredje plats.

Även klass I hade en obesegrad vinnare i form av Sågdalens SK, som därmed tog steget upp i division III.

Säsongen 1957/1958:

ABC-fabrikerna skänkte en Guldkridsko

AB Bröderna Claesson i Kungälv (ABC-fabrikerna) skänkte en Guldkridsko att utdelas årligen till årets bästa spelare i Göteborgsdistriktet. Detta skedde i samarbete med tidningen Ny Tid. Allmänheten fick rösta på sina kandidater, men det fanns också en jury utsedd.

Den förste mottagaren av Guldkridskon blev Sigge Bröms som bland annat var med i Tre Kronor som vann brons vid VM.

Frölundabacken Torsten Basth, ursprungligen ishockeyfostrad i Strömsbro fick Guldkridsko nummer två, medan Kjell Adrian året efter fick det tredje exemplaret. Kjell Adrian, med bakgrund i Forshaga, spelade för Gais, men kom senare att även spela för Västra Frölunda.

Guldkridskon delades sedan ut till följande spelare; Ronald "Sura-Pelle" Pettersson (1960-1961), Lars Erik Lundvall (1961-1962), Ulf Sterner (1962-1963), Gert Blomé (1963-1964), Ingemar Caris (1964-1965), Leif "Blixten" Henriksson (1965-1966), Arne Carlsson (1966-1967 samt 1967-1968), Ulf Sterner (1968-1969) samt Lars Erik Sjöberg (1969-1970 samt 1970-1971).

Säsongen 1957/1958

Bandyn kostade Frölunda seriesegern

Västra Frölunda kunde troligen ha vunnit division II Västra B redan 1958 och därmed fått spela allsvenskt kval ett år tidigare om inte bandyspelet påverkat orken. Det var nämligen så att Frölundas slog Surte i bandy på dagen och på kvällen skulle sedan flera spelare dubblera och spela ishockey mot Kils AIK. Frölunda gjorde en av sina sämre matcher och förlorade med 2-1.

När serien summerades slutade Kils AIK och Västra Frölunda på samma poäng, medan Kils AIK hade +32 i målskillnad att jämföras med Frölundas +28. Kvalplatsen gick därmed till Kils AIK.

Den 25 februari 1958:

Göteborg förlorade mot Sovjet

På Ullevi fick Göteborg, kanske ändå inte helt oväntat, se sig besegrade av Sovjet med 3-7. Distriktsmatcher var vanligt förekommande, men oftast hette motståndet Skåne, Småland, Västergötland eller något enskilt stockholmslag. Den 12 februari 1956 förlorade Göteborg mot USA med 3-4, och denna gång var det alltså Sovjet som stod för motståndet.

Året därpå gästades staden av Kanada.