

Säsongen 1958/1959:

Många välkända idrottsföreningar bland nykomlingarna

När man tittar på nya föreningar i distriktets verksamhet vid denna tid så är det flera välkända klubbnamn som dyker upp; Fredriksdals IF, Göteborgs Allmänna IK, Redbergslids IK, Kaverös BK, Kållereds SK, Kärra IF, Lundby IF, Olskrokens IF, IF Pollux, Pixbo FK, Toronto, Strandvägens IK samt Torslanda IK.

Säsongen 1958/1959:

Något för dagens elitserie

Med tanke på hur vanligt det är i våra dagar med spelare från andra länder, vill vi ändå ta med en notis från säsongen 1958/1959:

"Utländska spelare.

Som komplement till par. 5 gäller fr. o. m. detta år:

Utländsk spelare kan efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet medgivas rätt att delta i match ingående i tävling om SM, DM, JSM och JDM, enligt av Riksidrottsförbundet fastställda normer, sedan han varit kyrkoskriven eller mantalsskriven i Sverige minst ett år.

I tävlingsmatch äger högst en utländsk spelare delta i varje lag, dock kan Svenska Ishockeyförbundet lämna medgivande för fler än en spelare från de nordiska länderna att delta i samma lag."

Säsongen 1958/1959:

Rinkantalet fördubblas

Göteborgs tredje och fjärde konstfrusna ishockeybanor invigdes denna vinter. Det var två rinkar i och strax utanför Ullevi. Den ena banan – utanför anläggningen – är avsedd för träning och mindre publikdragande matcher och den andra för större ishockeymatcher. Tävlingsbanan inne på Ullevi bedömdes kunna ta emot 25.000 åskådare.

Träningsbanan på utsidan skulle på sommaren användas till tennis och basketboll.

Till skillnad från konstisbanorna på Gamla Ullevi och Rambergsvallen skulle Ullevirinkarna få rör av stål eller samma system som samtliga 27 banor som då fanns på andra platser i landet.

December 1958:

Rink vid Iskällareliden i Torp

Det var inte bara Ullevi som fick en ny is. Uppe bland skogsdungarna vid Iskällareliden i Torp byggde BK Bäckén sin egen ishockeybana. Rinken byggdes till stor del av Bäckéns egna spelare och efter många hårda arbetstimmar kunde det första träningspasset genomföras i december 1958. Här blev BK Bäckén kvar till mitten av 1960-talet.

Den 6 januari 1959:

Ispremiär på Ullevi

Inför hela 18.365 åskådare spelade Tre Kronor mot det brittisk-kanadensiska proffslaget Wembley Lions på Ullevis nya is. Detta var den högsta publiksiffran dittills i Göteborg och den näst högsta publiksiffran totalt för ishockey i Sverige, endast överträffad av publikrekordet 1957 i samband med matchen Djurgården mot Södertälje på Johanneshov. Den matchen samlade 18.938 åskådare.

Beträffande ispremiärmatchen på Ullevi, som för övrigt slutade 3-2, så lockade den egentligen fler intresserade. Arrangörerna var inte riktigt förberedda på det stora publiktrycket och tusentals blev inte insläppta och fick vända hem.

Den 10 februari 1959:

Kanada vann trots spelarlån

I serien av gästande landslag hade nu turen kommit till Kanada som besegrade ett Göteborgslag på Ullevi med 8-1. Ja, i sanningens namn så var det inget rent Göteborgslag eftersom bland annat Tre Kronors ungdomskedja förstärkte hemmalaget. I kedjeväg fanns det en landslagskedja, en Gaiskedja samt en anfallstrio från Västra Frölunda.

Så här formerade Göteborg sitt lag denna match;

Målvakter: Thord Flodqvist (Södertälje SK) och Stig Löfqvist (Västra Frölunda).

Backar: Kjell Adrian (Gais), Per Brattås (Gais), Cliff Ryan (AIK) samt Torsten Basth (Västra Frölunda).

Forwards: Lars Erik Lundvall (Södertälje), Nils Nilsson (Forshaga), Ronald Pettersson (Södertälje), Rolf Berglund (Gais), Stig Hylland (Gais), Sune Karlsson (Gais), Tommy Karlsson (Västra Frölunda), Lennart Käll (Västra Frölunda) samt Sven Wahlberg (Västra Frölunda).

Göteborgarnas tröstmål gjordes av en värmlänning – Nils Nilsson.

Låt oss samtidigt göra en liten reservation för datumet eftersom det står 10 februari 1959 i GIF:s spelkalender, men 11 februari 1959 i skriften Årets Ishockey.

Året 1959:

TV-pucken debuterar

Det var åtta utvalda distrikt som fick chansen att delta i Svenska Ishockeyförbundets och televisionens TV-pucken för pojkar 15-16 år. Göteborg vann första matchen mot Skåne med 2-0 – en match som spelades i Mölndal. Göteborgarna fick sedan åka till Bofors för att möta Värmland i en semifinal. Värmlänningarna vann matchen med 4-0, och senare även finalen mot Stockholm med 2-0. Värmlänningarna vann även TV-pucken 1960.

Året 1959:

GP Pucken slår nytt rekord

Hela 260 lag deltog i GP Pucken detta år och över 1000-talet grabbar, föräldrar och intresserade såg finalkvällen på Gamla Ullevi, där prisutdelningen skedde efter följande prislista: Klass I: 1) Sågdalens SK, 2) IK Minor, 3) IF Torbjörn, 4) Kungälv IK. Klass II: 1) Kungälv IK, 2) BK Heden, 3) Mosseberg III, 4) Harringay Racer.

Visst imponerande siffror, men vi har redan tidigare i denna sammanställning nämnt att 1962 skulle komma bli ett toppår för GP Pucken.

Året 1959:

Bäcken vann klass I

BK Bäcken vann klass 1 och gick därmed upp till division III. Laget hade lika många poäng som Furås BoIS, men Bäcken hade en överlägsen målskillnad; 60-17 att jämföras med 35-25.

I Bäcken spelade bland andra Göran Lundén, Lars Sjöholm, Lars-Erik Andersson, Roy Selvall, Hans Johansson, Jan Thulin, Svein-Erik Lindgren, Sven Johansson, Lars Bohwahlli, Kurt Karlsson, Dick Söderström, Kent Skoog samt Inge Persson. Lagledare och tillika klubbens ordförande var Okvin Eklund.

Året 1959:

Två Göteborgslag i kvalet

Frölunda, Gais, Karlberg och Tranås gör i kvalet upp om två platser i division I södra. Frölunda förlorar första matchen borta mot Tranås, men vinner sedan tre och spelar två oavgjorda – hemma mot Gais respektive Karlberg. Det blir Frölunda och Karlberg som tar de två efterlängttade platserna, men det blir en kortvarig sejour i den högsta serien – de båda nykomlingarna hamnar på de två sista platserna i tabellen, under strecket.

Laget som förde Västra Frölunda till allsvenskan: Folke Stenberg, Tommy Karlsson, Lennart Käll, Lars Wallin, Janne Johansson, Sven Wahlberg, Bengt Andersson, Bertil "Lubbe" Nordström, Hans-Arvid Genberg, Stig Löfqvist, Torsten Basth, Rune Johansson samt spelande tränare Karl Erik Eriksson - allt under ledning av lagledare Bengt "Bittan" Johansson.

Året 1959:

Storseger vid sista matchen på Gamla Ullevi

DM-finalen för seniorer mellan Gais och Stadsgränsen blev den sista matchen på Gamla Ullevi. Isen skulle året därefter flyttas till annan plats och Gais passade på att tacka och hylla Ullevi-intendenten August Johansson för fin skötsel av isen.

Matchen i sig kanske inte går till historien. Så väl Kjell Adrian som Sune Karlsson blev sexmålsskyttar i en final som slutade 20-0 (3-0, 9-0, 8-0).

Gais DM-segrare; Målvakter: Morgan Blomqvist och Lars Fredin. Backar: Kjell Adrian, Bertil "Jompa" Andersson och Lars Erik Jansson. Forwards: Rolf Ek, Gunnar Johansson, Rolf Berglund, Stig Hylland, Sune Karlsson, Sven Nyman, Sören Andersson, Sture Andreasson samt Ove Olsson.

Året 1959:

Mölndal får konstisbana vid Ågatan

Då kraven på bra och hållbar is blev högre med åren gick det inte längre att bara spela på naturis. Mölndal, som länge låg före Göteborg beträffande utveckling inom ishockeyn, fick sin första konstisbana vid Ågatan färdig 1959. Precis som på många andra håll handlade det om frivilliga arbetsinsatser.